

KWINTESSENS (14.02) – Ik alleen ben jou alleen

“ Ik alleen ben jou alleen en ben altijd.

Ik alleen ben waarlijk mijn zelf, er is niets buiten mij, niet iets als 'jij' buiten mij. Er is niets vanwege jou, niets.”

Er is niets vanwege jou! Niets!

Als wij onszelf met echte aandacht gadeslaan en onderzoeken, wordt het heel duidelijk dat er niets van onszelf is, dat alles wat wij denken te zijn en te hebben geschonken is.

Heel terecht merkt Suzanne op in De Clown (9) – Het al :

“ Hen schenken wat ik zelf zo genereus ontvangen heb, meer moet het niet zijn.

Hebben wij niet alles ontvangen, kan er ook maar iets van onszelf zijn? Je komt met niets, je gaat met niets” zei mijn moeder dikwijls. Dit is de zuivere waarheid : niets behoort je op enig moment daadwerkelijk toe. “

Denken te zijn en te hebben is een uitvloeisel van het ik-gevoel, het idee van het bestaan van een individualiteit en een eigenheid. Maar als dit bestaan beseft wordt een leeg begrip te zijn vervalt ook het besef van te zijn en te hebben.

Dit is keer op keer de waarheid.

“ wat dan ook als geringste in deze wereld uitgesproken wordt, wat dan ook als het minste in deze wereld ervaren wordt – wanneer ook – dat alles is echter onwerkelijk, is niet-bestaand..”

“.....er is niets buiten mij, niet iets als 'jij' buiten mij .“

Bijna een woord voor woord herhaling van de Ribhu Gita in het Evangelie van Eva :

*“ Ik ben jou
en jij bent mij;
en waar jij bent,
daar ben ik.
.....”*

Tussen beide liggen enige duizenden jaren.

