

KWINTESSENS (10.01) – Het wezen van het Al

*“Het Al is van aard het Zelf.
Het individuele zelf is het Suprême Zelf, waarlijk, vervuld van Bewustzijn en
zonder een zelf; er bestaat niets buiten het Zelf, dat volheid.....is”*

In het Thomas evangelie drukt Jezus zich duizenden jaren later uit in gelijke bewoordingen :

*“ Ik ben het Al.
Het Al is uit mij voortgekomen
en het Al heeft mij voortgebracht.”*

(logion 77)

En op de vraag wie hij is, antwoordt hij :

*“ ...ik ben hij die bestaat vanuit hem die heel is.
Men gaf mij van dat van mijn Vader.”*

(logion 61b)

Hem die heel is : volheid en ondeelbaar.

Wonderlijk zoals Suzanne zegt (in Synthese (5.15) – latrelatie(2) : *“ Ik zou dit immens gevoel van mij geborgen weten, weten uit welke geborgenheid ik kom en naar welke geborgenheid ik terugkeer, waar ik eigenlijk nooit van gescheiden ben.... ”*

Ook haar woorden klinken na tweeduizend jaren later opnieuw in overeenstemming hiermee. Op de vraag wat dit voor haar betekent, antwoordde zij :

*“ Het heeft mij een rust gegeven, een vertrouwen. Alles is goed, ook de in de storm omgewaaide boom die het dak van onze schuur totaal vernield heeft, het gebeurt, ook mijn Parkinson met de recentelijk verhoogde medicatie, het gebeurt . Het gebeurt. God – het Zelf – gebeurt citeerde een vriendin onlangs. Of zoals Luk het heeft gedicht : ' als ik ben en niets meer wil, wordt alles zo eenvoudig '.
De eenvoud van zijn, zonder gedrevenheid vanuit het ego . ”*

*“En ik laat mij meestromen
en weet dat alles veilig
als ik ben en niets meer wil
eenvoud in veelvuldigheid
als ik zie, luister, diep voel*

*als ik verwonderd bemin
elke scheiding overwin.”*

(Luk Heyligen : als ik ben en niets meer wil)