

INTRODUCTIE ASHTAVAKRA SAMHITA

Het gedicht “ De zin “ van Luk Heyligen is gekozen als een een introductie tot de Ashtavakra Samhita.

De Ashtavakra Samhita of Gita is naast de Ribhu Gita en Avadhuta Gita de derde vertaling die in pdf ter beschikking wordt gesteld. Door de talrijke annotaties is dit zeer belangrijke geschrift uit de Advaita literatuur toegankelijk geworden.

Het zal dezer dagen onder de downloads beschikbaar zijn.

Het wondermooie gedicht vormt als het ware een spiegel en kern van de lering van Ashtavakra.

De zin

En de zin is zijn zoals je was in het begin.

En de zin van zijn is zien zoals het is. Bemin!

De zin is leren weten dat je weet. Het geloof is een brug, de bron van waarheid het doel. Het gevoel is het laatste kleed, daaronder ben je ongedaan.

Keer terug! Keer terug naar de wortel van je vorm :
zo ijl de tijd, zo vast je zijn, ontdaan van schijn.

De zin is niet zijn zoals je dacht te moeten zijn.
De zin is de ontraadseling van iedere pijn.

De zin is weten hoe te weten dat je weet om
dan te tonen dat je van waarheid kunt getuigen
zonder te verdedigen, zonder iets te vrezen.

De zin is de ogen verwenen die zich in de
beelden verloren, in de beschuldiging. Ontwaak
in de onschuld, je diepste gevoel, eerste echtheid.

Keer terug! Keer terug naar de ziel van je hart.
Vloeibaarder dan voelbaar stroomt God doorheen die poort.

De zin is openen naar binnen en naar buiten.
De zin van buiten is weetbaar binnen je huiden.

De zin is trouw zijn aan het weten dat je weet,
je niet langer verdelen in tegendelen. Je hart
verhoort je ziel; je ziel wortelt zich in scheppingskracht.

De zin is de Liefde van het Licht voor wat uit het
Licht ontstond. De zin is van elke stroming de bron
te vinden en oeverloos, vragenloos te minnen.

Keer terug! Keer terug naar de plaats zonder spijt :
zo dun de tijd, zo wijd je zijn, de nacht voorbij.

Luk Heyligen