

## De Tuin (7 )

Gina :

De Eenhoorn :

Symbool van de Nieuwe Tijd,  
erkenning van het Oervrouwelijke,  
van Levenskracht , Essentie, Eenheid.

Luk :

Er is tussen elk van ons en ons een vast verbond  
dat elk van ons vergat in het belopen van de  
aarde, in 't proces van incarneren. Het kan  
herinnerd worden in een hernieuwend integreren.

Er blijft tussen elk van ons en ons een vast verbond  
zoals elk van de bomen met de aarde maar gans  
anders, anders dan bekende zichten, zelfs die van  
dromen, zelfs niet voelbaar, onbedenkbaar, openbaar.

Er is tussen elk van ons en ons een vast verbond  
als een weefsel van ongeziene draden en elk  
van ons is een knooppunt in ons, een verbinding van  
delen met zielen met het geheel met het begin.

Er is tussen elk van ons en ons een vast verbond.  
Het beweegt ons zoals alle sterren door één kracht  
bewogen worden, alle stromen, de heuvels van  
de aarde, de vlagen van wind, de vonken van licht.

Er is tussen elk van ons en ons een vast verbond.  
Het is de bron van geluk zoals elk kind beleeft.  
Het is de zon in 't hart zoals geliefden weten.  
Het is vol vreugde zoals je in stilte begrijpt.

Er blijft tussen ieder ik en wij een vaster zijn  
dat ons verbindt. Met blinde ogen : je kan het zien.  
Met dove oren : je kan het horen. En zelfs met  
een dood lichaam : je zal er eeuwig in verblijven.

Luk Heyligen :

Het verbond tussen ons.

