

HET WONDERLIJK LICHAAM (13) Wonder

Wonder.

Dit unieke, begrensde, bezielde Lichaam van Aarde
draagt alle mogelijkheden in zich
om het wonder van het onbegrensde
te ontmoeten
in relatie
met het begrensde.

Dit wonderlijke lichaam
draagt alle mogelijkheden in zich
om los te komen van alle wonden
en terecht te komen bij het wonder,
het te benutten en het te genieten,
te Zijn.

Gina

Wonderpad

I.

Dan bereiken wij een diepgroene vijver.
Schuinse stralen vallen breekbaar doorheen het
gebladerte van treurende wilgen en
verweerde eiken. Oud is deze plaats, oud
als de regen. Wij spreken over 't water

- hoe het de stenen kan breken - en het vuur
- hoe het ijs laat smelten - en we kijken diep
in 't glanzend vlak. Het licht toont geheimvolle
schakeringen van het groen als van zielen
en ons spreken verdunt haast tot gefluister.

Op dit pad weten wij 't wonder van leven,
hoe het enkel gegeven is te zien aan
ogen die kijken zonder voorbereiding,
te horen aan oren die 't zoemen kennen
dat als sneeuw onvoelbaar langs de geesten strijkt.

II.

Wij blijven lang bij die diepgroene vijver.

De zonnestralen verschalen trillend in
de deemstering maar wij voelen de maan reeds
naderend. Oud is deze plaats, niet zo oud
als de zegen die ons 't leven laat weten.

Hoe hij de angst kan breken voor het duister
als voor de pijnen, hoe hij de muren laat
krumelen tussen harten of huiden. Dat
gebeurt hier op dit pad in onze dromen
dat wij nu samen traagzaam bewandelen.

Luk Heyligen